

# Soldatenlied

Door [Erich Mühsam](#)

- Oorspronkelijke titel: Soldatenlied
- Verschenen: 1920
- Bron: '[Erich Mühsam - Dichter, publicist, anarchist, mens](#)', [Pszisko Jacobs](#), *Recht voor allen*; 'Brennende Erde. Verse eines Kämpfers', *Kurt Wolff Verlag*, München 1920
- Vertaling: 'Vespido' G. der Groot
- Digitalisering: Tommy Ryan

---

# Soldatenlied

- Wij leerden in het gelid te staan
- bij storm en helle-gloed -
- om zonder morren dood te gaan,
- niet achtend op ons bloed.
- Maar als zich eens het wapen keert
- naar hem die ons alles heeft geleerd,
- dan wordt ook dat met moed gedaan.
- Ze leerden het ons goed.
  
- We doodden zo men ons beval,
- met dynamiet, met lood en ijzer.
- Voor Vaderland en Kapitaal,
- de Staat, de winst, de Keizer.
- Maar als de dagen zijn vervuld
- dan staan we op vol ongeduld.
- Dan strijden wij nog andermaal,
- door veel ervaring wijzer.
  
- Soldaten, roept van front tot front:
- - 'Laat rusten het geweer'.
- Die voor de rijken bloedden kon,
- kap voor zichzelf nog meer.
- Jullie daar - ! - 't is ieders plicht,
- de schreden nu naar huis gericht.
- Licht vlammend wenkt de horizon
- een wrekend wederkeer.
  
- Broeders, het ga u goed. Hier onze hand.
- En dat het verder vrede zij,
- een einde aan deez' wereldbrand.
- Het moorden is voorbij!
- Wees u bewust van eigen kracht,
- dan verdwijnen grenzen, breekt de Macht.
- De wereld wordt één vaderland !

- Dan is de wereld vrij!!!

[literatuur, poëzie](#)

From:

<https://www.anarchisme.nl/> - **Anarchisme.nl**

Permanent link:

<https://www.anarchisme.nl/namespace/soldatenlied>

Last update: **17/12/19 11:11**