

Kreszentia (Zenzl) Mühsam

Geboren als **Kreszentia Elfinger** (27 juli 1884 - 10 maart 1962) nam zij later de naam **Zenzl** aan. Zij trouwde met **Erich Mühsam** en nam de naam Mühsam aan. Samen met hem was ze betrokken bij de **Radenrepubliek van München** in 1919.

Vijftien jaar later, nadat haar partner was vermoord in het concentratiekamp Oraniënburg bij Berlijn, vluchtte zij naar Moskou, waar ze hoopte de geschriften van haar man te kunnen publiceren. Acht maanden na haar aankomst werd ze echter door de Stalinisten beschuldigd een "Trotskistische spion" te zijn. Ze werd gearresteerd in de politieke zuiveringen die plaatsvonden in je jaren '30. De komende 18 jaar zou ze de Sovjet Unie niet kunnen verlaten, en bracht ze de meeste tijd door in gevangnissen en strafkampen. Deze overleefde zij en later heeft zij alsnog de geschriften van haar man weten te publiceren.



i
a (Zenzl) Mühsam

Teksten

- [De lijdensweg van Erich Mühsam, 1935](#)

From:

<http://www.anarchisme.nl/> - **Anarchisme.nl**

Permanent link:

http://www.anarchisme.nl/namespace/kreszentia_muehsam

Last update: **31/05/21 08:42**