

Bob Black

Bob Black is het pseudoniem van **Robert Charles Black Jr.** (4 jan. 1951). Black is een anarchist, schrijver en advocaat uit de Verenigde Staten. Hij was begin jaren 1970 een van de eerste vertegenwoordigers van wat tegenwoordig bekend staat als *post-left anarchy* (vert. post-links anarchisme), een stroming binnen het anarchisme welke zich emanciperen wil van andere linkse (in het bijzonder autoritaire) stromingen.

Black bekritiseert in zijn teksten op confrontatieve wijze vele taboes binnen de linkse beweging, burgerbewegingen en anarchistische kringen. Vanwege zijn schrijfstijl en zijn *Post-left Anarchy*-standpunten heeft Black verschillende confrontaties gehad binnen de anarchistische beweging in de Verenigde Staten - meest prominent met Murray Bookchin.

Bob Blacks bekendste werk is *The abolition of work and other essays* (1986), dat in meerdere talen werd vertaald.



Bob Black aan de "Anarchy: A Journal of Desire Armed" tafel tijdens de Bay Area Anarchist Bookfair (2011)

Leven en werk

Teksten

- [Anarchisme en andere belemmeringen voor de anarchie](#), 1985
- [De afschaffing van werk](#), 1985
- [Primitieve overvloed - Een naschrift bij Sahlins](#), 1992
- [Geen toekomst voor de werkplek](#), 1992
- [Wat mankeert er aan dit beeld](#), 1996
- [Na links de anarchie](#), 1997 (boek)

From:

<https://www.anarchisme.nl/> - **Anarchisme.nl**

Permanent link:

https://www.anarchisme.nl/namespace/bob_black

Last update: **01/12/19 15:56**