

Dichter en strijder

Door [Erich Mühsam](#)

- Oorspronkelijke titel: Dichter und Kämpfer
- Verschenen: 1914
- Bron: 'Erich Mühsam - Dichter, publicist, anarchist, mens', [Pszisko Jacobs](#), *Recht voor allen*, Oosterwolde, 1988; 'Wüste - Krater - Wolken, Die Gedichte', *Cassirer*, Berlin 1914
- Vertaling: 'Vespido' G. der Groot
- Digitalisering: Tommy Ryan

Dichter en strijder

- Het is niet roemrijk jong te sterven.
- Ik zal mijn dood zien als verraad.
- 'k Ben van de vrijheid een soldaat
- en moet voor haar nog strijders werven.

- En kan ik zelf de strijd niet leiden,
- zie 'k zelf niet meer het 'bonte' jaar,
- dat toch mijn hele vriendschaar
- zich blijvend inzet om te strijden.

- Dus, wil ik mens zijn, om te dichten,
- wil wekken die vol verlangen zijn...

- Komt, na de dood en alle pijn,
- het slapen, na vervulde plichten.

[literatuur](#), [poëzie](#)

From:

<http://www.anarchisme.nl/> - **Anarchisme.nl**

Permanent link:

http://www.anarchisme.nl/namespace/dichter_en_strijder?rev=1576580452

Last update: **17/12/19 11:00**